

**Gilles Willem  
Benjamin Borrie**



**Geboren**

26 september 1925  
te Bergen op Zoom

**Datum uitreiking**

30 september 1987

# Gilles Borrie

Na eerste burger te zijn geweest van Sleen, Tiel en Rheden, treedt Gilles Borrie op 1 juli 1979 aan als burgemeester van Eindhoven. Hij heeft dan al ruime ervaring als bestuurder en is als bestuurslid onder meer verbonden aan de Anne Frankstichting en het hoofdbestuur van de PvdA.

Borrie zet stevig in op openbare orde en veiligheid. Hij bindt de strijd aan met discriminatie en met de fascistische sentimenten die zo af en toe de kop opsteken. Ook gaat hij de kleine criminaliteit en voetbalvandalisme te lijf. Meermalen bepleit hij de invoering van een pasjessysteem in het voetbal.

Borrie heeft een goede relatie met het bedrijfsleven in het algemeen en Philips in het bijzonder. Ook binnen de gemeenteraad beschikt hij over goede contacten. Die helpen Borrie, exponent van het harmoniemodel, de spanningen in de raad te beteugelen.

Begin jaren tachtig krijgt Eindhoven te maken met massale ontslagen bij Philips; een voor de regio Eindhoven geheel nieuw fenomeen. Mede dankzij Borrie en zijn goede contacten in Den Haag komt er voor het ontslagen personeel een goede regeling. De mensen belanden niet in de bijstand, maar ontvangen naast hun WWV-uitkering een aanvulling van Philips tot honderd procent van hun laatste inkomen.

Borrie neemt op 30 september 1987 afscheid als burgemeester en zet dan een punt achter zijn werkzame leven.

Hij is de eerste die niet meer het ereburgerschap maar het ereteken van de stad Eindhoven krijgt.